

# De gereformeerde kerk van Buiksloot



Reconstructie van de gereformeerde kerk die bij de watersnood van 1916 werd verwoest.

*De gereformeerde kerk van Buiksloot* is in eigen beheer uitgegeven. Het boekje (118 bladzijden waarvan de helft foto's en illustraties) vertelt de geschiedenis van de gereformeerde kerk in Buiksloot vanaf 1880 tot aan de sluiting van de Immanuelkerk in 1963.

Uit de inhoud:

Doleantie; Gereformeerd; Het eerste kerkgebouw; Een nieuw gebouw; De heren Capelle en Pauw; Dominee Schweitzer; De kerk verwoest tijdens de watersnood van 1916; Een nieuwe Buikslootkerk; Zondagschool-vereeniging 'Jachin'; De commissie kinderlectuur; Zondagsrust bedreigd; Naar de bioscoop; De oorlog 1914-1918; Het steuncomité; Het steuncomité en de watersnood; Na de oorlog.

**De Gereformeerde Kerk van Buiksloot**, 118 pagina's, prijs €

24,72

De prijs is inclusief btw en € 3,85 bezorgkosten.

Prijsstijgingen van druk- of portokosten worden bij contact over je bestelling meegedeeld en verwerkt.

De kosten van de boekjes zijn relatief hoog, doordat ze 'on demand' gedrukt worden en 50% van de pagina's in kleur is afgedrukt.

BESTEL door een mailtje te sturen met

- je naam
- het bezorgadres
- de titel(s)